

Boegbeeld

Ziet Schmitter zichzelf als een boegbeeld? "Ik beschouw mezelf wel als iemand die anderen kan inspireren. Prima, maar een voorbeeld kan ik niet zijn. Mijn levensloop is zo apart. Dat wens ik niemand toe. Door mijn verhaal kan ik mensen die aan het begin van hun revalidatie staan wel laten zien tot hoever je het nog kunt schoppen. Ik heb ooit een lezing gegeven aan een groepje veteranen uit Afghanistan. Nederlandse militairen die met blijvend letsel terugkwamen. Dus met een dwarslaesie of geamputeerde voet. Dat was voor mij net zo emotioneel als voor hun. Ze weten niet goed hoe of wat. Door de maatschappij worden ze de grond in gedrukt. 'Je was toch vrijwilliger, nu mis je een poot. Je hoeft niet te klagen. Nu mag je op mijn belastinggeld gaan teren'. Dat soort opmerkingen kregen ze, terwijl ze naar Afghanistan gingen voor een wederopbouwmissie. Als ik er voor kan zorgen dat ze niet bij de pakken gaan neerzitten, dan heb ik mijn doel bereikt".

